

HISTORIER FRA RISSKOV



Bellevuehallen

-et fælles projekt

i Vejlbj-Risskov

Udsendt af Grundejerforeningen Vejlbj Fed foråret 2021

Bellevuehallen

-et fælles projekt i Vejlbjby-Risskov

Tekst:
Henrik Fode

Søndag den 19. juni 1966 klokken 15 var en mærkedag i den gamle Vejlbjby-Risskov kommune. For de der kom i rette tid, og havde fået plads, var dagens højdepunkt naturligvis indvielsen af Bellevuehallen ved Nordre Strandvej i Risskov. Her regnede man med op til 1000 deltagere.

Begivenheden havde været omtalt i lokalaviserne: Aarhus Stiftstidende og Demokraten og i en af de lokale omdelte adresseaviser: Programmet for Indvielsen af Bellevuehallen.



Det var et stort program, der blev indledt med en kort velkomst af Bellevue-Hallens formand, direktør Rolf Haugstrup. Herefter var der indmarch af idrætsungdom fra Vejlbjby-Risskov kommune

under ledelse af Bellevuehallens inspektør H. Helbo og frue.

Programmet fortsatte med adskillige punkter: om hallens tilblivelse, musiceren af Aarhus Pigegarde, korsang ved Vejlbjby Skoles kor efterfulgt af Risskov Skoles kor. Endnu flere officielle taler bl.a. af formanden for De samvirkende Sportsklubber i Vejlbjby-Risskov, socialinspektør G. Holch Povlsen, fulgt af lykønskninger af sognerådsformand Inge-mann Schmidt.

De mange taler blev afsluttet med fællessang af Bjørnstjerne Bjørnsons "Løft dit hoved, du raske gut" fra 1860, og den næsten samtidige danske digter Leopold Buddes "Nu velkommen enhver under ungdommens tag".

Det var et langt indvielsesprogram, men det var absolut ikke tilfældigt sat sammen, for det havde ikke blot været en kamp at få rejst den nye Bellevuehal, men også et stykke lokalpolitisk diplomati. Kommunen hed ganske vist Vejlbjby-Risskov kommune, og det havde den gjort siden 1929 og før da blot Vejlbjby kommune, da det hele var vokset op omkring den gamle landsby. Siden havde der fundet en stærk udvikling sted langs Fedet og Nordre Strandvej, og midt i kommunen havde man derfor valgt at anlægge den nye skole i 1927, Risskov skole, der

satte yderligere gang i kommunens vækst. For de kommunale politikere havde spørgsmålet derfor også været:

Hvor skal en sportshal opføres?

Fra den gamle landsby til "villa-byen"

Indvielsesprogrammet bestod også af talere, der repræsenterede VRI og VIK. Opløses forkortelserne betyder de Vejlbjby-Risskov Idrætsklub og Vejlbjby Idrætsklub. Det er forklaringen på, at Holch Povlsen allerede havde holdt sin tale som formand for De Samvirkende Sportsklubber i Vejlbjby-Risskov. Naturligvis havde det været svært for folk i Vejlbjby umiddelbart at se på, at også den sportslige udvikling nu flyttede fra den gamle landsby til "villa-byen" ved Bugten.

Men, der var også mere praktiske forholdsregler, som formanden for Bellevuehallen, Rolf Haugstrup, havde taget sig af og meddelt offentligheden i indbydelsen. Han havde bl.a. henstillet til "vore kvindelige gæster, at der ikke mødtes i sko med stilethæle af hensyn til det smukke gulv, der er lagt i hallen".

Selvbygger - projektet tager form

Der lå et imponerende arbejde forud for festdagen. Oprindeligt havde man i kommunen forestillet sig, at der skulle opføres en

hal oppe i det gamle Vejlbjby med tilskud fra kommune og stat, men det viste sig snart, at skulle en sådan plan realiseres og prioriteres i det offentlige, ville der være en ventetid på måske 4-5 år.

Der var en anden mulighed for at fremme byggeriet: Selvbyggerbasis. Den ide havde VRI allerede nævnt for kommunen i et "andragende til sognerådet", hvor man talte om en "træningshal" og et "klubhus". Det var ikke let for



flere af sognerådsmedlemmerne at konstatere, at skulle planen realiseres, måtte man acceptere, at der ikke blev bygget i Vejlbjby, men ved Nordre Strandvej, og på flere møder opfordrede Rolf

Haugstrup" til samling om opgaven på Fedet", som mødereferatet udtrykker det.

Inden man besluttede sig hertil, havde sognerådsformanden givet tilsagn om, at Vejlbys halen også skulle fremmes, ligesom Holch Povlsen oplyste, at han havde været i forbindelse med Boligministeriet, der havde lovet, at "Vejlby-hal-projektet ikke ville blive sinket", selv om der i kommunen allerede var en hal.

Var der brug for 2 haller, var det kommunens beslutning, havde det lydt fra ministeriet. Efter de ord, var der samling om projektet, hvorefter der kunne nedsættes en bestyrelse for "selvbyggerhallen":

- Direktør Rolf Haugstrup (formand)
- Sognerådsformand Ingemann Schmidt
- Kobbetsmed Viggo Pedersen
- Direktør Ejnar Christensen
- Prokurist Torben Hansen
- Viceskoleinspektør Gunnar Nielsen
- Socialinspektør Holch Povlsen

I mødereferatet var det tilføjet, at der var mulighed for at supplere bestyrelsen med bl.a. repræsentanter fra VIK – Vejlbys Idrætsklub. Det sidste var naturligvis en bevidst handling for at undgå evt. uro om placering af hallen. På det følgende møde, blot fem dage senere, kunne man da også oplyse, at Vejlbys folkene støttede op om planerne med en selvbyg-

ger-hal ved Ndr. Strandvej, idet man håbede af man "tilkoblede et VIK-klubhus".

Den beslutning var byggeudvalget fuldt tilfreds med, da man i ansøgninger om tilskud til projektet nu kunne skrive, at det drejede sig om midler til idrætten i såvel Vejlbys som Risskovs. Herved kunne man også undgå at kommunen blev splittet i to lejre, og opgaverne for klubberne kunne løses i fællesskab.

Mødet var ganske effektivt. Kommuneingeniøren havde allerede set på tegninger og haft kontakt med en arkitekt til et projekt baseret på selvbyggere, og arkitekt K.B. Klausen havde allerede peget på de opgaver, som selvbyggere - dvs. ufaglærte - kunne udføre.

Det næste punkt var at nedsætte bestyrelser, "repræsentantskab", og byggeudvalg. Det store udvalg, der også blev benævnt "repræsentantskab" blev på 11 medlemmer, hvor klubberne var repræsenteret sammen med personer fra sogneråd og foreninger. Som den sidste på listen læses navnet malermester Gunnar Ovesen.

I byggeudvalget fik såvel Rolf Haugstrup som kommuneingeniør Frank Nielsen sæde sammen med repræsentanter fra den kommende brugerside. Endelig skulle det sidste udvalg på plads, men her var der næppe kamp om pladserne: Indsamlingsudvalget, hvor sognerådsformanden naturligt fik sæde for at skabe autoritet

Udgiver:
E. Hestbek og søn
Ansvarshavende:
Axel Rasmussen,
Ribesvej 9, Risskov
Tlf. 77009
Tryk:
E. Hestbek og søn
Bødsløge 11, Aarhus
Tlf. 21634

RISSKOV- OG VEJLBY-BLADET



UPOLITISK BLAD FOR VEJLBY-RIIS SKOV-FEDDET
Organ for Vejlbys-Risskov kommune

Annoncer:
Axel Rasmussen
Ribesvej 9, Tlf. 77009
eller E. Hestbek og søn
Bødsløge 11, tlf. 21634
Ekspedition:
Bødsløge 11
Næste nr. kommer
Torsdag d. 18. juni
Oplagsl: 3500

Nr. 10

4. juni 1959

32. Aargang

Vejlby-Risskov Hallen

HESTBEK & SØN[®]
BOGTRYKKERI
Alt i bogtryk
Bødsløge 11, tlf. 21634

Sogneraadformand O. Kiers udtalelser har vakt megen opmærksomhed

Sogneraadformand, civilingeniør Otto Kiers udtalelser om forsamlingshus/ idrætshusbyggeri, som vi bragte i sidste nummer af Risskov- og Vejlbys blad, har vakt megen opmærksomhed. Mange af de store forslag herude, som er stærkt interesserede i et saadant byggeri, har i den sidste uge holdt møde med kun et punkt paa dagsordenen: mødelokaler/ idrætshal.

Man er meget interesseret i, om kommunen vil blive ved med at stille sig afvisende, hvis man kommer med et forslag til byggeriet, som ikke overskrider de 600.000 kr., der er i forsamlingshusfonden.

V. R. Ls bestyrelse har fremskaffet flere overslag over et saadant byggeri. Man har bl. a. fra en arkitekt i Aarhus faaet et tilbud om bygning af en sraac hal, d. v. s. uden omlædningsrum og klublokaler for 290.000 kr. Man vil ligeledes undersøge det tilbud, som Odder gymnastik- og idrætsforening har faaet til bygning af en »Odder-hal». Projektet, der umiddelbart lyder tiltalende, er ifølge »Demokraten»: Et landskendt og anerkendt firma tilbyder at bygge en hal for en pris, der ikke overstiger kr. 400.000. Hallen har maaleen 32 x 55 meter, og baererne vil faa alle de krævede maal. Tillige er der plads til 1000 tilskuere. Der er de nødvendige udenomsbequemmeligheder, saasom forhal, garderobe, omlædningsrum, toiletter, bad og store klublokaler.

Hallen bygges efter et nyt, men dog gennemprøvet princip med hærkonstruktion af sammenlimt træ. Firmaet garanterer, at det kan bygge hallen færdig i løbet af tre maanedes klar til brug fra den dag, ordren bliver afgivet.

Kan man bruge det forslag, kunne der jo sikkert nemt og for ikke mange tusinde mere bygges en restauration og selskabslokaler til. Den store Hal kan saa benyttes til særlig store arrangementer, som f. eks. valgmoder, afdansningsballe, »skolesagsmoder», udstillinger etc.

California Stucco
fabrikant v.
Severinsens enke og søn
Enebærvej 5, tlf. 19635

WINSTRUP OLESEN
orkester og den
charmerende sangerinde
LIS PETERSEN
underholder hver aften
til kl. 1.

Hvad ordnede forhold for dansk haandbold er et idesportsklubberne vil betyde, giver lidt bevis for. Klubben, der for artiklen om Risskov Tennisklub faa nar siden var blandt landets andet steds i bladet et tydeligt bedste, og som skabte glans om bevis paa. Og det har jo længe Vejlbys-Risskov, man nu finde sig været et inderligt ønske, at i at være placeret i den daarlige sportsungdommen ikke skulle ste halvdal af 2. division.

Kore ind til Aarhus for at træne V.R.L kunne igen blive et af om vinteren, det betyder et stort landets førende hold — talentfuld af medlemmer, og denne fuld ungdom er der nok af her. aarledning kan klubberne ikke ude i kommunen, men de fleste blive ved med at klare, hvilket melder sig ind i Aarhus-klubberne, der kan lyde paa betydeligt bedre forhold.

Andre store idrætsbyggerier faar tilskud fra tilpansillerne, det kunne sikkert ogsaa lade sig gøre i dette tilfælde, og at der i sportskredse er interesse for byggeriet vidner de store bestrebelse bestyrelserne udforder for at fremskaffe oplysninger og detaljer om omkostninger ved et saadant byggeri.

Formanden for V. R. L., viceskoleinspektør Gunnar Nielsen, oplyser til »Risskov- og Vejlbysbladets», at foreningen dog vil afvente resultatet af sogneraadets forhandlinger om bygning af en haandboldhal i forbindelse med udvidelse af Risskov skole.

Klaver . Saxofon . Klarinet
Bløkløjtje
H. O. Møller
Tannervej 21 . Tlf. 72329
Bj. af Tannervej og Skovrødgårde

WILCKEN & WULFF
RAADGIVENDE INGENIØRER
Fundering
Bærende konstruktioner
Installationer
LILLE TORV 6A . TELEFON 33211

J. C. Halvorsen & Søner
Tlf. 25599, 25847, 27319
Lystrupvej, Risskov
Alt i cementmaler, kløskararbejde, vejarbejde.

CARI SØRENSEN & SØN

Til ferie og søndagstur Record af fører cascoforik.
7 8 5 6 0
H. C. ANDERSEN . TULIPANVEJ 1

forend man indleder direkte forhandlinger med firmaer og sogneraad.

Selskabslokaler er jo ogsaa et krav, der mere end en gang er rejst af den brede befolkning herude. Man savner et sted at afholde større private fester og en restauration, der holder aabent hele aaret, har givetvis ogsaa sin berettigelse.

Mange foreninger lider af den kedelige ssgdome, som lokale-

umangel er, og hvis man kunne bringe dem »shellredelse», er man ogsaa kommet et skridt nærmere realiseringen af byggeriet, for de er ogsaa interesserede.

Lad os saa haabe, at sogneraadet og foreningerne kan blive enige om de mere interne problemer, som beliggende og kommunegaranti. Det ville være glædeligt, om der i løbet af kort tid kunne rejses en Vejlbys Risskov Hal.

— ET
GODT
STED!

Flere og flere kører paa
BP knallert benzín
den førende benzín for alle knallert
Blyfri — bedre trækvæne — soder ikke

Stette Frederiks Kro
RISSEKOV
Tlf. 67 335
Følgen hie Hæret

Trøjborg S. B. VASKERI
5 kg. tøj vasket og centreret 4.00
Tørret + 1.50
Al slags vask, hvid, kulørt, arbejdstøj og babytøj.
Økonomisk, billigt og effektivt
Indlevering kan ske hos:
Rulleforretningen Ndr. Strandvej 135
mod en ekstrabetaling paa 25 øre. Men hvis De indleverer denne annonce hos os i løbet af juni maaned faar De en rabat paa 50 øre
Velkommen: Steen Billes Torv 8

52. Aargang

forretningsmæssigt. ”Kommunen skulle udbygges - ikke i kæmpespring, men gradvist og glidende”, som sognerådsformanden havde udtalt det. Kommunen havde da også fået udarbejdet en dispositionsplan, og sognerådsformanden havde i øvrigt også haft sæde siden 1961 i den såkaldte Egnsplanskommission. Allerede i 1964 var offentligheden blevet præsenteret for Vejlbys-Risskovs nye bycenter,



Gavlen blæste ned i en storm.

placeret i det gamle Vejlbys. Kun den gamle middelalderlige kirke lå tilbage, al anden bebyggelse måtte vige for udviklingen og planlæggerne.

Mon ikke det passede fint ind i sognerådets planer, at et beskedent halvbyggeri for områdets idrætsklubber kom bort fra Vejlbys-området, så det ikke forstyrrede udviklingen her? Vejlbys var ikke stedet for selvbyggere, men for storentreprenører, der kunne opføre store gymnasiebygninger, kommunale bygninger, EDB-centre, kollegier, apoteker og

posthus og meget mere, der ikke kom længere end til tegnebrættet som eksempelvis et højhushotel ud mod Grenåvej. Var kommunen stærk nok, kunne den måske undgå at blive en del af storkommunen Aarhus.

Bellevuehallen + VRI klubhus + VIK klubhus

Sådan lød overskriften på endnu et bestyrelsesmøde i forretningsudvalget 4. juni 1965. Holch Povlsen kunne oplyse, at han igen havde været i kontakt med Boligministeriet, der havde oplyst ham om, at der var mulighed for en igangsættelsestilladelse, hvis udvalget kunne godtgøre, at hallen ville blive opført på selvbyggerbasis.

Herefter fortsatte mødet med at udfylde et skema til ansøgning om igangsættelsestilladelse. Alt gik hurtigt, og samme aften var materialet på vej med posten til Boligministeriet. Anlægsudgifterne var anslået til 900.000 kr. Bidragsbreve og indtegningsblanketter nåede udvalget også at færdiggøre, før man skiltes.

Så var projektet i gang og en aftale om et orienteringsmøde i Risskov Skoles aula 14 dage senere var på plads. Her skulle Emanuel Rose, generalsekretær i Dansk Idrætsforbund, komme og holde tale. Udvalget fandt, at der var så meget nyt at fortælle, at pressen burde orienteres, hvorfor et pressemøde blev aftalt til 8.

juni 1965 kl. 17,30. Det skulle naturligvis også benyttes til at sætte gang i indsamlingsarbejdet. Demokraten, Aarhus Stiftstidende og Jyllands-Posten mødte frem for at høre, hvad der foregik. Herefter var pressen orienteret og kunne supplere ved at deltage i mødet på skolen.

Indsamling og frivillige

Selvfølgelig skulle sportens verden også orienteres og inviteres, og under overskriften Grønt lys for sportshal-byggeri i Vejlbys-Risskov blev der udsendt en skrivelse til samtlige medlemmer i VRI, VIK, Risskov Tennisklub, Risskov Roklub og endelig også til Våbenbrødreforeningens Skyttelaug. Til afslutning lød opfordringen: Alle mand af hus 17. juni. ”Husk, det er jer, der bygges for - og vi håber alle tager del i arbejdet”.

Brevet var afsendt på det nye brevpapir, der viste en tegning af den planlagte hal, men adressen på brevpapiret, Lindevangsvej 14, Risskov tilhørte nu et af bestyrelsesmedlemmerne.

Den store præsentation på Risskov skole

Alt var parat til den store præsentation af projektet på Risskov skole, men alligevel var det noget skuffede initiativtagere, der åbnede Aarhus Stiftstidende samme eftermiddag som planerne skulle præsenteres. Stiftstidende havde

nemlig benyttet sig af lejligheden til at bringe en artikel med alle de informationer, de tre dagblade havde fået aftenen før.

Det blev alligevel en festlig aften, der blev indledt med at en flok unge idrætsdrengene med et FDF orkester i spidsen, vandrede fra Vejlbys mod Risskov skole. Her mødte de et tilsvarende optog med pigegarden i spidsen, der udgik fra Bellevues baner. Forinden havde små drenge og piger symbolsk taget de første spadestik til den nye hal. Det var igen socialinspektør Holch Povlsen, der åbnede mødet ved at takke de mange fremmødte for den udviste interesse.

Det var indendørs sport af enhver art, der skulle skabe det økonomiske grundlag for hallen. På mødet blev det tydeligt sagt, at det var en betingelse, at der frivilligt blev indsamlet mindst 250.000 kr. Hertil kom værdien af den frivillige arbejdskraft. Samlet en halv million. Fra kommunen kunne man regne med 150.000 kr. og fra det tidligere klubhus ved Bellevue 50.000. De resterende ca. 300.000 kr. håbede man at kunne rejse fra Tipsmidlerne og dels ved lån fra Dansk Idrætsforbund samt kreditforeningslån. I alt ca. 1 million kroner.

Mødet klargjorde, at det var en hal med de internationale mål, 48 meter gange 26 meter, man stræbte efter. Videre at omklædningsrummene skulle indrettes så de om sommeren også kunne

benyttes til udendørs aktiviteter. Det understregedes flere gange, at projektet havde sognerådets fulde støtte, og igen, at folk i Vejlbj ikke skulle være nervøse for deres hal ”for den skulle nok komme senere”.

Projektet i Vejlbj, var langt større, for her skulle der foruden idrætshal også opføres et svømmestadion. Det blev også oplyst, at hallen skulle opføres over trælaminerede buer samt at den ville få en højde på 8,90 meter. Rundt om hallen, havde man forestillet sig en terrasse.

Bidrag kan fratrækkes på selvangivelsen

Efter mødet kunne folk skrive sig på lister, hvor de lovede at stå til disposition med frivillig arbejdskraft eller måske med penge til projektet. Et efterfølgende dagsbladsreferat kunne oplyse, at der den pågældende aften indkom 35.000 kr. Det skal tilføjes, at det under mødet adskillige gange blev sagt, at den økonomiske støtte kunne fratrækkes på selvangivelsen. Det betød i praksis at alle bidrag mellem 100 kr. og 1000 kr. pr. år kunne fradrages, som det blev betonet flere gange. Og husk på ”at intet offer er for stort, når det drejer sig om en sund opvækst for vore unge piger og drenge...” Få dage efter det vellykkede møde forelå byggetilladelsen.

Et ”mobiliseringsudvalg” og ”Vi bygger for sporten”

Arbejdet skulle i gang så hurtigt som muligt efter at byggetilladelsen var på plads. Der var allerede nedsat et såkaldt ”mobiliseringsudvalg” med malermester Gunnar Ovesen i spidsen. Det skulle koordinere de mange frivillige arbejdstimer, der lå i projektet. Der blev udarbejdet fortrykte lister, hvor den enkelte skulle meddele, hvor mange timer han/hun kunne stille til rådighed. Her var opregnet en række valgmuligheder for arbejdsopgaverne:

- Murer
- Tømrer
- Snedker
- Maler
- Andre fag

”Sæt kryds ved det, du kan tilbyde, men afgiv ikke løfte om flere timer end du mener det muligt at overholde”, var det manende underskrevet, for Gunnar Ovesen vidste naturligvis, at det kunne være svært for amatører at vurdere egen arbejdsværdi.

Herefter var det op til udvalget at koordinere den rigtige arbejdskraft og det rigtige antal frivillige til de konkrete opgaver. Man arbejdede hver aften fra klokken 19.00 og hver lørdag fra klokken 13.00 og igen søndag fra klokken 9.00.

De frivillige går i gang!

En mandag midt i november udsendte Mobiliseringsudvalget en skrivelse: ”Der skal lægges tagplader! Kan alle tømrere komme og give et nap med? Lørdag 13.00? Søndag formiddag skal vi gerne være færdige med tagpladerne”.

Der kom endnu et brev ud til en bred kreds fra Udvalget, der oplyste, at der allerede var leveret 4.200 effektive arbejdstimer, men der var endnu et stykke vej ”inden sidste pind er lagt og det sidste penselstrøg er taget”. Og videre: ”Har nogen lyst til fornøjelige og kammeratlige timer, er man velkommen til at give ungdommen en håndsrækning” fortsatte opfordringen.

Projektet blev lidt af et ”eventyr”, som formanden siden udtrykte det. Hundreder af unge og ældre meldte sig på byggepladsen, og selv om det hurtigt tyndede ud i flokken, så forblev en fasttømret skare trofast mod opgaven og sikrede dermed byggeriet. Stædigt mødte de op aften og weekend, og efter ni måneder nærmede byggeriet sig færdiggørelsen.

Hallens arkitekt var som nævnt K.B. Klausen og den daglige leder ingeniør Gunnar Rask Nielsen, der havde fået en helt ny opgave: at få de mange frivillige med mere eller mindre tilfældige forudsæt-

ninger, til at arbejde sammen. Også Gunnar Ovesen med den noget utaknemmelige funktion som formand for mobiliseringsudvalget leverede en ”mesterlig indsats med at styre den frivillige arbejdskraft”, som formanden efterfølgende udtrykte det.

Efter tusindvis af frivillige arbejdstimer

Projektet lykkedes, og 19. juni 1966 kunne Bellevuehallen indvies. Medlemstallet steg herefter voldsomt. Fra ca. 400 til op mod 2000, hvilket betød, at bestyrelsen snart begyndte at overveje om der



skulle udvidelser til, da rammerne var ved at være sprængte. I 1970 afløstes Hallens første inspektør Henry Helbo af Poul Bredal, der kendte rammerne, da han selv havde været aktiv som ”medbygger”.



HAL-AVISEN

Udgivet i anledning af Bellevue-Hallens indvielse søndag 19. juni 1966

Bellevue-Hallens indvielse - festdag i Vejlbjby-Risskov

Ved en enestående indsats og offervilje er skabt en af Danmarks smukkeste haller

1000 gæster budt til indvielsen søndag eftermiddag



Gavt ved Ndr. Strandvej med hallens indgangsparti.

25 års diskussion om rejsning af en sportshal i Vejlbjby-Risskov kommune forstummer søndag eftermiddag, når Bellevue-Hallen indvies i overværelse af ca. 1000 indbudte gæster. På rekordtid er rejst en hal, som af søgkyndige betragtes som en af Danmarks smukkeste, og tiden skal nok vise, at den tillige er praktisk i brug.

Det er en enestående indsats, der her er ydet, et talende vidnesbyrd om, at hver mængde løfter i flæk kan selv de største opgaver løses. Hallen fremtræder i en form, der bærer præg af soliditet og nøgternhed, men tillige med det islæt af stil, lethed og god smag, som skaber det ideelle bygningsværk.

Der har været fart over fellet fra den dag, startskuddet lød. Den 17. juni 1965 blev indkaldt til stiftende møde i den selvejende institution, som var etableret med det formål at få hallen bygget på privat initiativ. Mødet fyldte Rissskov Skoles Aula, og initiativtagerne fik hos tillidterne læst en gæst, der brødte sig som en »stejpebrand« i dagene, der fulgte. Hundreder af interesserede medlede sig i rækkerne, og da byggetilladelsen forelå den 19. juni tog projektet form på tegnebræt. Nu indvies hallen, præcis et år efter, og man har lov til at sige, at det er en præstation helt ud over det sædvanlige, når man betænker, at hallen er rejst med frivillig arbejdskraft i meget vid udstrækning.

Hårdt tempo fra starten

Efter at sognerådet havde givet planen sin velsignelse og en række myndigheders tilladelse var indhøvet, kunne arkitekten E. Chr. Klausen og varbør Kristensen samt de rådgivende ingeniører I. O. Christensen, Rask Nielsen og Bech Mogensen give signal til arbejdets påbegyndelse. Den 21. august 1965 blev grunden ryddet, og dagen efter blev udgrav-



Den frivillige arbejdskraft har købt på hundreder af unge og ældre. Her ses venterne, blv. pløjer Brøndum Petersen, som tilligt og side har arbejdet i hallen.

og buerne, der skulle bære det store tag, var rejst. Alt blev nu sat ind på at få hallen under tag, inden vinteren kom. Murene blev hurtigt rejst til trods for, at der

skulle opmures ikke mindre end 150.000 sten. På dage før gavlene var rejst, indtraf et alvorligt uheld. En usædvanlig voldsom efterårsstorm væltede den ene gavl, men heldigvis havde man forsikret. Øjeblikkelig blev rydningshold sat i aktion, og på rekordtid blev gaven rejsret samtidig med, at taget blev pålagt.

Vinteren kom imidlertid tidligere end beregnet, og den indsats, der blev ydet i dagene om mod og omkring jul og nytår fortjener at nævnes.

I slut, bidende kulde og sne krøb den frivillige arbejdskraft rundt på spær og bjælker. Hundreder af hender var i arbejde til langt ud på aftenen, titusinder af som blev hamret i, og da nytårsdag oprandt, var hallen under tag.

Bygget efter de mest moderne principper

I det følgende fortæles om selve hallens indretning, idet der jævnligt henvises til tegningen på side

2. Hallens indgangsparti er beliggende parallelt med Nordre Strandvej. I forhallen er indrettet en elegant mødelokal, som er sikker på stor søgning, og endvidere er der et bygestyrelseskontor.

Fra forhallen er der direkte adgang til hallen, der er bygget efter de mest moderne principper. Buerne, der har et areal på 1500 kvadratmeter, store tag, er af lamineret træ, som fremtræder i en lys farve, der er afstemt efter væggenes lysgelbe farve. Selve hallen har et gulvareal på 1166 kvadratmeter, hvilket giver ideelle forhold for håndbold, tennis, badminton, basketball og fodbold. Gulvet, der er af brasiliansk fyrtræsot, er et ideel til formålet - er fjedrende, oplyst efter en ordentlig konstruktion på et betondekke. Gulvet er lagt af lyse og mørke stave, hvad der giver en meget smuk virkning og tillige er praktisk for boldspillet.

Hallen vikler meget lys. I loftet er der i hver side to store lyspartier i hele hallens længde, hvorfra lyset i dagtimesterne vælter ind. Om aftenen tændes utallige lysstofrør, alstente og beregnede af særlige teknikere på dette område. Loftets indside er forvigt belækket med træbåndplader i en lys farve.

Langs de to længder indrettes 300 tilsædepladser, hvorfra der bliver et glimrende overblik over banen. Opvarmningen udføres

ved hjælp af fjernvarme, og det kan i den forbindelse nævnes, at der bl. a. er tre ventilatorer, der hurtigt kan blæse varm luft ind i hallen, og - hvis det ønskes - forny luften og eventuelt afkøle den. Lovrigt er hallen gemmeisoleret. Langs træningshallens nordøst side findes en række lokaliteter, som er installeret i en lavere bygning, og hvortil der er adgang fra en gang langs hele hallens længde. Det er den såkaldte spillergang. Nærmest forhallen er der køntor for hallens inspektør og dertil følger fjernvarmerum, en række toiletter, 4 store omklædningsrum med bade- og toiletforhold, dommerum, depotrum, garderobe, køkken m. v.

Alt er holdt i smukke farver og praktisk udbyret. Til omklædningsrummene er der - foruden fra spillergangen - direkte adgang fra fodboldbanen, idet det er tanken, at omklædningsrummene om sommeren skal anvendes af de unge, der dyrker udendørs sport. I forgangen er indrettet vaskerum til støvleak, således at støvet ikke slæbes ind i lokalene.

VRI's klublokaler af høj standard

Langs hallens gavt ud mod vandet har Vejlbjby-Risskov Idrættens klub sine klublokaler. Der er en opholdstue på ca. 100 m² og et mindre lokale, der kan legges til

PROGRAM

ved Bellevue-Hallens indvielse

Søndag 19. juni Indvielse

- 15.00 Fanfare
- 15.05 Kort velkomst ved Bellevue-Hallens formand, direktør Rolf Haugstrup
- 15.10 Indmarch af idrætssunddom fra Vejlbjby-Risskov kommune under ledelse af Bellevue-Hallens inspektør H. Helbo og fru Fellesang. Nu velkommen enhver under ungdommens tag
- 15.25 Aarhus Pigegårds musicer
- 15.40 Kort ride af Bellevue-Hallens tilblivelse ved Rolf Haugstrup
- 16.00 Aarhus Pigegårds musicer
- 16.10 Korsang ved Vejlbjby Skoles kor. Dirigent: Fru Grell
- 16.15 Dansk Idræts-Forbunds formand, grosserer Gudmund Schack, indvier Bellevue-Hallen
- 16.30 Korsang af Rissskov Skoles kor. Dirigent: overlærer Johansen
- 16.35 Lyknskninger overbringings
- 16.50 Aarhus Pigegårds musicer
- 17.00 Opvisning af Oldrup Gymnastikskoles Amerika-Hold
- 17.30 Fellesang
- 17.40 Afslutning og udmarch

Mandag 20. juni Sportsstævne

- 18.00 Håndbold: piger: VRI I-VIK I - piger: VRI II-VIK II - herrer junior: VRI-VIK II - herrer ynglinge: VRI-Værevangens - II. div. herrer: VRI II-1900 - ynglinge drenge: VRI-VIK - dame junior: VRI-CB III - II. div. herrer: VRI I-AGF I. div. damer VRI-AIA - II. div. damer: VRI-Sporvejene.

Tirsdag 21. juni Sportsstævne

- 19.00 Fodbold: Old boys: VRI-1900 - Serie IV: VRI-Viby

Onsdag 22. juni Sportsstævne

- 18.00 Yngre drenge: VRI-CB
- 19.00 Fodbold: junior: VRI-Fuglebakken
- 19.00 Ældre drenge: VRI-Fuglebakken

Torsdag 23. juni Sct. Hans fest

- 20.00 Vandshow på bugten
- 21.00 Bål på stranden - tyrolerorkester
- 21.30 March til hallens festområde - bøder, okser på stude - restauranter åbner
- 22.30 Sangduet
- 22.40 Festfyrværkeri

Fredeg 24. juni Folkfest

- 19.30 Optag fra kammerkorat med orkester
- 20.00 Børnedans (Riis Paulsen)
- 20.20 Fodbold: »Klakkampe« Sogneråd-Grund-ejforforening
- 21.00 Sangduet - dansopvisning - danske mestre i moderne dans
- 22.00 Denny Kaye Show
- 23.00 Slut

Lørdag 25. juni Folkfest

- 14.40 Jydsk Pigegård går fra Rissskov skole - vognoptag med ponyer - æstel m.v.
- 15.30 Civilforsvarets gæst opvisning med bla. vand-pastamime
- 16.30 Falk-Zonen - opvisning - bilbrænd - skumslukning
- 19.30 Ceres orkester
- 19.40 Folkedans
- 20.15 Børnedans (Riis Paulsen)
- 21.00 Denny Kaye Show
- 22.00 Tyllekunstneren Verner Verner
- 22.30 Dansopvisning (danske mestre)
- 23.00 Slut

Søndag 26. juni Folkfest

- 14.50 Postbudens orkester fra Rissskov skole vognoptag
- 15.15 Børnefest med forskellige spændende konkurrencer
- 17.00 Rideopvisning
- 19.30 Politiorkester
- 20.00 Børnedans (Riis Paulsen)
- 21.00 Denny Kaye Show
- 22.00 Dansopvisning (danske mestre)
- 23.00 Festfyrværkeri

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

der fastlagde, at "institutionen ikke tilstræbte erhvervsmæssig fortjeneste", samt at "udlejningen skulle ligge på et rimeligt niveau". Det var også her, man kunne læse at ved eventuelle tvistigheder, havde Vejlbjby-Risskov sogneråd den endelige afgørelse.

De enkelte medlemsklubber kunne udpege - alt efter medlemsstørrelse - 1 eller 2 medlemmer med en funktionstid på 2 år.

Måske fordi bestyrelsen kom til at bestå af sportsfolk, snarere end professionelle, fremgår det også, at lån mod pant i institutionens ejendom kævede Vejlbjby-Risskov kommunes godkendelse, mens "fordelingen af trænings-timer for boldspil skulle ske efter rent sportslige principper". Her holdt sognerådet sig udenfor, men skulle institutionen eventuelt likvideres, skulle det igen stadfæstes af Vejlbjby-Risskov kommune. Også ved en evt. likvidation var der i vedtægterne en vis sikkerhed for VRI's klublokaler.

Ordensregler og drift

Der var meget der skulle på plads, før hallen kunne tages i brug. Det var igen en opgave for bestyrelsen at fastsætte regler for udlejning af Bellevuehallen og opstille et ordensreglement for brug. Det blev fastslået, at udlejning skulle ske i henhold til hallens vedtægter, samt at timelejen skulle fastsættes hvert år i maj. Lejemål skulle skriftligt bekræftes,

BELLEVUEHALLEN

og inspektøren havde til opgave at opgøre de benyttede timer for hver klub, hvorefter hallens kasserer skulle opkræve betalingen.

Det var også her man kunne læse om, hvordan betalingen skulle sammensættes for "sekundastævner". Endelig havde hallen mulighed for at aflyse aftalte træningstimer, hvis hallen var udlejet til stævner, opvisninger, kampe mm. Bestyrelsen havde også haft øje for indtægter i form af radio- og TV transmission. Der fulgte yderligere en lang række detaljer, der for en eftertid dokumenterer, at bestyrelsen vidste, hvad den kendte eller havde et forlæg for drift af en idrætshal?

Ordensreglementet tumlede bestyrelsen også med. Det indledte med at påpege, at det påhvilede den lejende forening eller arrangør at sørge for ro og orden samt overholdelse af Bellevuehallens ordensregler.

Det er forbudt at træde på bænken...

Ordensreglementet fortsatte med at konstatere, at alle, der opholdt sig i hallen skulle efterkomme de anvisninger, der blev givet og fortsatte med detaljeret at tale om omklædte i sportstøj m.m. før afsnittet sluttede med at "det naturligvis ikke var tilladt at træde på bænken, hænge i en målramme m.m.".

Der var mere: "For medlem-

-Og navnet "Bellevue":

I 1933 lejede et konsortium et areal på stranden og opførte efter københavnsk forbillede badebyen "Bellevue". Arkitekt Arne Jakobsen tegnede komplekset i funktistil.

Her var plads for omklædning af 5000 badegæster samt en restaurant på strandvolden. Bygningen kunne imidlertid ikke tåle den saltholdige luft og blev derfor revet ned i 1966. I byens sydlige ende ved Ørnereden var der allerede før Første Verdenskrig opført en badelokalitet benævnt "Trouville", for fransk skulle det være. Beboere og gæster i områderne havde ofte klaget over usømmelig omklædning.

Toiletbygningen ved Bellevue er eneste rest af Arne Jakobsens bygning.

Vedtægter for den selvejende institution "Bellevue-Hallen"

Efter færdiggørelsen som dagligdagen, hvorfor rammerne for drift og ansvar naturligvis måtte lægges fast. Det skete i de vedtægter, hvor den sidste underskrift, sognerådets, faldt 29. august 1967, mens bestyrelsen for "Bellevuehallen"

med formanden Rolf Haugstrup havde haft fyldepenen fremme allerede 8. maj og Holch Povlsen som formand for Vejlbjby-Risskov Samvirkende Sportsklubber den 12. juni 1967. Hvorfor der skulle gå næsten et år fra hallens indvielse til underskrifterne var på plads, er ukendt.

Det var et solidt juridisk papir,



Det var spændende tider, da man kunne begynde at tale om en "Bellevuehal". Her er det første synlige tegn på, at det skulle være alvor: modellen er udarbejdet efter tegninger fra arkitekt Chr. Klausens Tegnestue.

I forgrunden ses klubhuset for Risskov Tennis Klub.

mer, der gjorde sig skyldige i hærværk eller anden grov overtrædelse af god ro og orden, kunne udelukkes fra træning i kortere eller længere tid". Der blev fortsat med bestemmelser for parkering af biler og cykler, før bestyrelsen fastslog, at al handel på Bellevuehallens område var forbudt, med mindre der forelå en skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Og endelig - for det var vel en sportsklub? Der måtte "under ingen omstændigheder medføres spirituøse drikke eller narkotika på Bellevuehallens område".

En inspektør skal ansættes

Der var endnu et papir, der skulle på plads. En ansættelseskontrakt for hallens inspektør. Det indledte med at konstatere, at inspektøren administrerede hallen i samråd med bestyrelsen og fortsatte med at alle indkøb til hallens drift skulle forestås af inspektøren. Han havde til gengæld "fuld udnyttel-

sesret af kiosk, mælkebar og cafeteria, der skulle drives for hans regning og risiko". Det var dog sådan, at bestyrelsen skulle godkende priserne "der dog naturligvis skal kunne medføre en rimelig avance for inspektøren", som det blev noteret. Men, det var tilføjet, at samtlige leverancer skulle foregå fra Mejeriet Vesterbro. Den formulering havde givet en vis uro i bestyrelsen, men forklaringen lød på, at Vesterbro havde stillet køleanlæg til rådighed. Kontrakten fortsatte med, at bestyrelsen stillede telefon til rådighed og sluttede med oplysninger om opsigelses- og afskedsvarsler. Så var alt ved at være på plads.

Den store indvielsesfest

Allerede i det tidlige forår 1966 var bestyrelsen begyndt at drøfte, hvordan indvielsen af hallen skulle markeres. Der blev nedsat forskellige udvalg, men man var enige om, at indvielsen skulle markeres som en kæmpe begivenhed i Vejlby-Risskov. Det skulle udadtil vise, at kommunen stod sammen om projektet. Det er allerede i indledningen nævnt, hvordan søndagen skulle markeres med bl.a. 1000 indbudte gæster, men det var ikke nok for bestyrelsen. Der skulle mere til: En hel uge med forskellige større som mindre aktiviteter under forskellige overskrifter: Indvielsesfest, sportsstævner, Sct. Hans fest og videre med tre folkefester.

Der var alt: Søndag 26. juni 19.20 underholdt et Politiorkester, lidt senere var der børnedans, så Danny Kaye show før dagen og de ugelange festlighederne klokken 23 blev afsluttet med festfyrværkeri.

Ingen i kommunen skulle føle sig forbigået. Derfor havde bestyrelsen truffet aftale om udgivelse af en såkaldt Hal-Avis, der blev omdelt 19. juni 1966. Her var artikler, der fortalte om projektet og visionerne for hallen og en omtale af det ugelange indvielsesprogram, men så var der ikke



Poul Bredal, privatfoto

mindst talrige annoncer indrykket af lokale virksomheder og ikke mindst fra leverandører til byggeprojektet.

Bredden og ideen med hallen kom tydeligt frem i det store program:

Mandag 20 juni var det håndbold for såvel piger som drenge, ynglinge som herrer. Det var mod gæsteklubber i nabolaget.

Om tirsdagen var det fodbold: Old boys: VRI-1900 senere VRI-Viby.

Onsdag var der igen sportsstævne med yngre drenge, junior drenge og endelig ældre drenge, der spillede mod Fuglebakken.

Torsdag 23. juni var der planlagt Sct. Hans Fest fra klokken 20 med vandshow på Bugten, bål og tyrolerorkester. Herefter flyttede festen til hallens festområde, hvor der var boder og okser på spid, siden sangduet og festfyrværkeri.

På samme vis med lidt ændret indhold fortsatte det lørdag før den endelige kulmination søndag den 26. juni 1966. Hermed var "Danmarks mest moderne sports-hal indviet".

Poul Bredal - det er ham fra Bellevuehallen

Hallen skulle i drift og en betydelig del af ansvaret herfor lå nu hos inspektør Helbo. Han kæmpede med at skabe rammer, få et ordensreglement til at fungere og ikke mindst med at sikre økonomien. Fire år blev det til, så ønske-

de han ”andre udfordringer”, og stillingen blev slået op i 1970. Der kom 52 ansøgere, men næppe alle vidste, hvad en inspektørstilling indebar. Det gjorde til gengæld Poul Bredal, der havde været aktiv i selvbyggerprocessen.

Han søgte og fik stillingen samt den bolig, der nu fulgte med. I de følgende 18 år var han alene på stedet med ansvaret, men som om det ikke var nok, så

Hal B opføres i forlængelse af hal A



varetog han også opgaven som håndboldtræner for drengene gennem 25 år. 62 år gammel sluttede han i hallen.

Poul Bredal var på et tidspunkt formand for håndboldafdelingen. Han blev æresmedlem i VRI og da han fyldte 75, blev parkeringspladsen foran hallen omdøbt til Poul Bredals Plads!

Ølsalg i en sportshal?

Der var sket meget gennem de år. Der havde været diskussion om spiritusbevilling i hallen, men bestyrelsen var nervøs herfor, men Bredal fastholdt ønsket, idet han argumenterede med, at ellers gik de unge bare i byen i stedet. I 1983 fik han bevillingen til salg af øl. Lønnen lå fast uanset arbejdstidens længde, men der var ekstra indtægter at hente gennem arbejdet med hallens cafeteria.

Efterhånden manglede man plads til de mange aktiviteter, og ønsket om endnu en hal voksede.

En Hal B blev indviet i 1988 og en hal C i 1992 med selskabslokaler, der kunne lejes ud og give indtægter til den selvejende institution.

I forbindelse med den første hals 25-års jubilæum havde formanden gennem de mange år, Rolf Haugstrup, meddelt, at han ønskede at trække sig som formand og på jubilæumsgeneralforsamlingen foreslog han, at vedtægterne blev ændret, så Bellevuehallen fremover blev brugerstyret. Det betød, at bestyrelsen fremover skulle vælges blandt de klubber, der havde flest brugere foruden de to bestyrelsesmedlemmer, som Aarhus Kommune skulle udpege. Den første opgave, der meldte sig for den nye bestyrelse var opførelse af en mellembygning mellem de to haller. Det var bordtennisspillerne, man her ville tilgodese.

Træk fra beretningerne

På de årlige generalforsamlinger er det formandens opgave at samle begivenhederne op. Det foregår almindeligvis på den måde, at formanden redegør for de enkelte sportsaktiviteter: Fodbold, håndbold, badminton, bordtennis og gymnastik. De enkelte områder får her en kort karakteristik. ”Situationen er vendt i forhold til medlemstal og økonomi”, hed det således om badminton, og om bordtennis ”kæmpede man med faldende medlemstal og heraf afledt økonomi”, mens en negativ udvikling omkring ”gymnastik” var vendt. Fodbold var den største aktivitet både ”indenfor og udenfor stregerne”, som det lidt finurligt blev udtrykt, men der havde været meget arbejde i forbindelse med kunstgræsbanen, og så var der det konstante problem med det kunstige lys og forholdet til naboerne.

Fasthold de unge

Der kæmpes i Bellevuehallerne for de unges opmærksom og for at sikre økonomien. Nu kan ungdommen også fejre fødselsdag i hallerne. En hel børnefødselsdag kan afholdes i en af hallerne: Man taler på hjemmesiden om, at man her kan holde ”Verdens sjoveste fødselsdag”. Her er det også muligt at hente færdige fødselsdagsinvitationer, hvor Suverän - Café, Brasserie og Sportscafé

Risskov sørger for det praktiske som opdækning med dug, flag, osv. samt naturligvis færdig menu til deltagerne. Bellevuehallerne fornyer sig konstant for at leve op til tidens krav og fange de unges interesse. Formålet er, at de unge skulle få interesse for et dyrke sport. Det er alt sammen i Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne, Vestre Strand Allé 170 i Risskov.

Sognerådet holdt ord

Kampen om etableringen af Bellevuehallerne havde været skarp med tydelige linjer ned gennem det gamle sogneråd. Men, som det er fremgået, så havde sognerådet lovet, at der også skulle ske noget i Vejlbj. Det ord blev holdt, og resultatet blev etableringen af Vejlbj-Risskov Hallen, der blev indviet i 1969. Det er i dag også et moderne idrætscenter som det på Nordre Strandvej. Vejlbj-Risskov Hallen står for udlejning af 3 haller, 2 gymnastiksale samt fest- og mødelokaler. Det gamle sogneråd, der fungerede fra 1841 og frem til den store kommunalreform 1. april 1970 holdt således ord, men det skal også tilføjes, at et måske ikke særligt kønt element i den plan var, at så var kommunkassen også tom, da kommunen blev tvangsoverført til storkommunen Aarhus.

Keld Jakobsen, Glentevej 10, fortæller om "sin" Bellevuehal:

Det var stort! Ikke mere træning i Risskov Skoles aula, ikke spille kampe i Brobjergskolens og Vorrevangsskolens ditto, vi skulle have vores egen hal, Bellevuehallen, men først skulle den bygges og det skulle vi være med til!

Vi var min lillebror på 12 og jeg selv på 14. Vi tilhørte en flok drenge der bare mødte op ved Bellevue, de dage vi kunne og havde lyst. Vi boede dengang på Broagervej.

Styringen af hele processen, hvad der skulle arbejdes med den enkelte aften, stod Gunnar Rask for, godt hjulpet af Gunnar Ovesen. De var ingeniøren og håndværkeren med overblikket. Den tredje Gunnar der altid gik forrest med det frivillige arbejde, var VRIs hovedformand Gunnar Nielsen, jeg husker simpelthen ikke at Gunnar Nielsen ikke var tilstede på noget tidspunkt blandt de frivillige. Min bror og jeg var i øvrigt så heldige at vi boede på samme vej som Gunnar Nielsen, så kørelighed til Bellevue var ofte en mulighed, så undgik vi at skulle cykle op ad Fortevvej når vi skulle hjem. Det hændte også, at Gunnar Nielsen ringede på hos os for at høre om vi skulle med til Bellevue.

Vi var typisk en 5-6 unge drenge der mødte op ved Bellevue, som hurtigt blev sat under Gunnar Niensens kommando. Vores primære opgaver var at gå "håndværkerne" til hånde, men også rydde op, gøre klar til nye opgaver og hente sodavand i Risskov Tennis Klubs klubhus til alle mand, når dagens arbejde var overstået. Vi var unge, men Gunnar Nielsen havde godt styr på os.

Det skete også, at vi fik opgaver af mere håndværksmæssig karakter, f.eks. at give de store limtræs buer træbeskyttelse. Jeg husker stadig den aften hvor jeg på et højt stillads, var så uheldig at komme til at skubbe til spanden med træbeskyttelse, der røg ned på halgulvet med et ordentlig brag, heldigvis kom ingen til skade, men jeg fik da lavet mig et evigt minde på bet-



"Vores primære opgaver var at gå "håndværkerne" til hånde, men også rydde op, gøre klar til nye opgaver og hente sodavand i Risskov Tennis Klubs klubhus."

ongulvet under det daværende trægulv. Bellevuehallen stod klar søndag den 19. juni 1966. Vi var ikke så lidt stolte af at åbningen sandelig blev vist i TV-Avisen på DR samme aften, ligesom Stiften blev læst ekstra godt dagen efter.

Med Bellevuehallen startede et nyt kapitel for vi drenge. Vi havde fået et nyt sted at mødes efter skole, og vi skulle selvfølgelig ikke mindst til at træne håndbold i en rigtig hal. Vi havde fået et klubhus med to bordtennisborde og et samlingssted, der bl.a. betød at TeleVista, den lokale radio/TV forhandler, stillede fjernsyn op i klublokalet, og vi så Danmark tabe til Tjekkoslovakiet under håndbold-VM i Sverige i 1967.

Det var selvfølgelig Hallen der var det helt store. Her kunne vi følge når vores (VRIs) bedste herre og damehold trænede. Herre blev i en periode trænet af Hans Jørn Graversen, en af datidens store danske håndboldkoryfæer. Det foregik ikke sjældent i civilt tøj med sutsko på fødderne, men han lærte VRI at spille "russerscreening". På damesiden var Tove Nielsen et år topscorer i landets bedste damerække, hvilket vi jo alle var stolte over.

Senere var min bror og jeg så heldige at spille på det bedste herrehold, der bl.a. betød, at vi havde nogle spændende kampe mod især Viby i den daværende

næstbedste række i Danmark. Hallen var fyldt med mere end det tilladelige og der var tilskuere der blev nægtet adgang, det selvom en flok af vores kommende modstandere fra Ålestrup havde taget køreturen til Risskov. Glemte jeg at fortælle vi tabte 13-12, og jo - vi spillede også 60 minutter dengang.

Da vi selv var blevet for gamle til divisionshåndbold var det jo spændende at opleve Poul Bredals drenge, som han havde trænet fra miniputter til ynglinge, spille i landet bedste række. De spillede som det eneste hold i rækken med mandsopdækning af alle modstanderens spillere i store perioder af kampene. Senere var det gymnastikafdelingens sæsonafslutning der kunne fylde Hallen med gymnaster, forældre og bedste-forældre, man var ikke så lidt stolt af datterens evner såvel som gymnast og senere instruktør for et pighold.

I dag som pensionist bruger jeg stadig Hallen, nu for at spille bridge, mandag eftermiddag sammen med min hustru og onsdag aften med anden makker. Glemte jeg også at fortælle at jeg lærte min hustru at kende i Bellevuehallen...?

Jo - Bellevuehallen blev stort og er stort.

BELLEVUEHALLEN

"Idrætsbørnehaven Bellevue"

Bellevuehallen har i mange år udlejet lokaler til Århus Kommune og Fritidsklubben Hollywood. Med den nye skolereform blev de fleste klubber og fritidshjem flyttet til de lokale folkeskoler, hvilket også skete i 2019 med Fritidsklubben Hollywood.

Efter hårdt arbejde og ombygning af lokalerne, kunne Idrætsbørnehaven Bellevue den 19. november 2019 åbne for de første børnehavebørn.

Der er på rekordtid startet en lille virksomhed, og Bellevuehallen har ramt plet, da opbakningen og søgningen har været enorm.

Alle pladser er besat, ventelisten er stor med ca. 180 børn på aktiv og reel venteliste og kun plads til 40 børn.

Konceptet bag Idrætsbørnehaven Bellevue

At være idrætsbørnehave er et koncept i sig selv, så Idrætsbørnehaven Bellevue blev i 2020 certificeret Idrætsbørnehave fra VIA/ Danske Idræts Forbund, og de ansatte er certificeret idrætspædagoger.

"Alle har den.... bevægelsesglæden, og vi dyrker den", står der på hjemmesiden.

Pædagogisk idræt er metoden, og de pædagogiske læringsmiljøer er tilrettelagt efter de 4 fokuspunkter:

- Det sociale
- Det kognitive
- Det fysiske
- Det psykiske

De udendørs rammer er nok de bedste i Århus, med kort afstand til både strand, skov og boldbaner. Inden-



for bruges hallernes ledige tider og den nyrenoverede 1. sal er tilpasset så rammerne passer til børnehavebørn.

På Idrætsbørnehavens hjemmeside står der følgende, som rammer det hele godt ind:

"Vi er stolte over, at vi nok har Danmarks største legeplads i form af ovenstående udearealer.

Det bevirker nemlig, at vi har en pædagogisk tilgang til den daglige udendørs leg."



- 
- Billedet her og på midtersiden er taget i juni 2019.
 - Ca. 4.200 kvm under tag.
 - Kunstgræsbanen er ca. 1.300 kvm.
 - Græsbanerne er ca. 38.000 kvm.
- VRI har i dag 2500 medlemmer - enkelte dyrker deres sport 3-4 gange om ugen og nogle en enkelt gang.

Tekst: Henrik Fode, historiker
Layout: Øjvind Serup, GVF

De tidligere udgivelser af "Historier fra Risskov" kan hentes på gvf-risskov.dk/publikationer.
"Historier fra Risskov" omdelles gratis til GVF's medlemmer sammen med forårsudgaven af GVF-Avisen.